

nieuws  **brief**

Najaar 2017





Inhoud Nieuwsbrief Najaar 2017:

Agenda	Pagina 2
Wist u datjes	Pagina 3
Kampweekend	Pagina 4-5-6
Vrijwilligersuitje	Pagina 7-8
Slotavond	Pagina 9
Verhuizing	Pagina 10-11
Decibellen	Pagina 12-13
Doemaarwatjes	Pagina 14
Gegevens Eigen-wijs	Pagina 15



NOTEER IN JE AGENDA !!!!!

04 November 2017	OPTREDEN DECIBELLEN (besloten voorstelling)
25 NOVEMBER 2017	SINT NICOLAASAVOND
27 NOVEMBER 2017	GEEN KLUP
18 DECEMBER 2017	KERSTVIERING
08 JANUARI 2018	NIEUWJAARSRECEPTIE
10 FEBRUARI 2018	CARNAVALSMIDDAG
14 APRIL 2018	TRUCKERSDAG



Wist u dat.....

- ER 2 NIEUWE LEDEN ZIJN: CINDERELLA KWAKS EN JAN LOMMERS.
- HENK VAN BIJNEN ONLANGS DE LEEFTIJD VAN 65 JAAR HEEFT BEREIKT.
- FRANCIEN EN CEES VAN ROOIJ 50 JAAR ZIJN GETROUWD!!! WIJ HUN NOGMAALS FELICITEREN.
- DE DECIBELLEN OPGETREDEN HEBBEN OP DE HERFSTMARKT IN NIEUWKUIJK.
- WIJ HET ALLEMAAL HEEL GOED NAAR ONS ZIN HEBBEN IN HET PATRONAAT.
- DE DOEMAARWATJES OP 26 OKTOBER 2017, 10 JAAR BESTAAN.
- DE HARMONIE IN HAARSTEEG GAAT SLUITEN EN WIJ OP ZOEK ZIJN NAAR EEN NIEUWE LOCATIE OM CARNAVAL TE VIEREN. DIT HELEMAAL GOED GAAT KOMEN.

Het Kamp Weekend

Het weekend van 12, 13 en 14 Mei was het weer eens tijd voor een heus kamp-weekend. We hadden gekozen voor dezelfde locatie als in 2015, omdat die ons erg goed bevalen was. Dat bleek ook goede keuze te zijn, want ook dit jaar was het top! Wat hebben we genoten!!



Vrijdag werden de deelnemers afgeleverd door familie's en taxi's bij de kamp locatie. Nadat de tassen een plekje hadden gekregen dronken we eerst met zijn allen een gezellig kopje koffie of thee.

Zodra de chauffeurs naar huis waren gekeerd gingen we de kamers indelen. Deze fijne locatie heeft heel veel slaapkamers met voldoende bedden zodat we al een prima indeling konden maken, waarbij iedereen al snel een goede slaappleaats had. De snurkers bij de snurkers, sommige boven en anderen juist weer onder.

Vervolgens werden al de deelnemers ingedeeld in groepjes en de avond vulde zich vervolgens haast vanzelf met Oud Hollandse Spelletjes, Kamplied maken en een korte (en erg donkere) avondwandeling.

De zaterdag werd voor een deel gevuld door een mooie foto-wandeling door het brabantse landschap onder leiding van onze gids Nicole. Het wandelen langs het water, maar ook het speuren naar de foto's die gezocht moesten worden, natuurlijk met een tussenstop met wat lekkers, zorgde ervoor dat de tijd voorbij vloog. In de middag knutselde we voor de moeders, want de volgende dag als we naar huis zouden gaan zou het (zoals ook vorige keer) moederdag zijn. In de avond werd onze extra ruimte weer omgebouwd tot een echte disco-feest-zaal. Muziek, licht, dans en lekkers vulde de avond onder aanvoering van onze eigen DJ's Cleutjens. Met een surprise act waar 2 dames onder begeleiding van bijzondere muziek een haast spirituele dans uitvoerden. Meer details vertel ik niet, want zoals het hoort, wat in Zonnewende gebeurde, blijft bij Zonnewende.

De zondag was lekker chill, tenminste als je van ochtend gymnastiek houdt.



Na dit 'rustige' begin was het tijd om te genieten van een heerlijk brunch. Zoals we van de vorige keer al wisten, is de verzorging van de maag bij Zonnewende

prima verzorgd. Voordat de auto's weer kwamen speelde we nog boerengolf. Op een bosrijk en geïmproviseerd parcours werd in echt teamverband topsport beoefend. Het contact met de burens was ook erg leuk, en al snel werd hun thema Western gecombineerd met onze (line)dans kwaliteiten.



Kortom
zonder

k weekend dat
tot stand had kunnen

komen, dus nu namen wil ik hier toch even noemen in willekeurige volgorde: Arno, Caspar, Ine, Patricia, Berna, Tonnie, Bert, Marius, Heidi, Lauri, Jolanda, Toine, Nicole en Carla.

Als je de foto's nog terug wil zien ga naar onze site, en ga naar:

<http://www.eigenwijsheusden.nl/wordpress/klup/kamp-2017/>

Tot het volgend kamp!

Toine

Zaterdag 1 juli 2017 , Het vrijwilligersuitje

Om 13.00 uur werden we , met onze fiets, verwacht in ons Kluphuis . Omdat we ons aan een strak schema moesten houden vond Caspar dat we om 13.15 uur toch echt moesten vertrekken. In de motregen fietsten we richting Cromvoirt. Op een picknickplaats stond Henri klaar met koffie, thee en iets lekkers erbij. Heel even regende 't nogal flink maar toen we ons drinken op hadden konden we onze fietstocht vervolgen. We reden door de prachtige natuur, langs het kanaal via Drunen naar Elshout en ... het regenen



was gelukkig gestopt. Bij rijschool Bax hadden we een pauze. We werden daar ontvangen in een heel gezellige ruimte. Laurie en Caspar hadden een 'proeverij' verzorgd. We konden kiezen tussen een 'likeurproeverij' of een 'bierproeverij'. Nadat we diverse drankjes genuttigd hadden en ook nog moesten proberen om aan te geven Om welke biersoort het

ging, werden we uitgenodigd om naar het theorielokaal van de rijschool te gaan. Hier hebben we met zijn allen een gedeelte van een digitaal theorie-examen moeten doen.

Omdat theorie voor ons natuurlijk jaren geleden was viel dit toch wel een klein beetje tegen

En ...iedereen was dan ook GEZAKT....pfffffffffff !!

Was 't de kennis of waren 't de drankjes ??????

Een ding was zeker : we waren wel solidair !



Na nog één drankje genuttigd te hebben zijn we weer op onze fiets gestapt richting Kluphuis. Hier hadden Henri en Harry alles klaar gezet voor een barbecue en lag 't vlees al te sudderen. Omdat ieder van ons iets lekkers meegenomen had kwamen we echt niks tekort en was er eten in overvloed.Alles was heerlijk.

We hebben nog een hele tijd gezellig bij elkaar gezeten en onder het genot van een hapje en natuurlijk nog een drankje hebben we met zijn allen teruggekeken op een hele leuke middag die zeker weer voor herhaling vatbaar is.

Caspar & Ine
Carla

Speciale slotavond



De laatste klupavond was dit jaar wel heel bijzonder, het betekende tenslotte dat het de allerlaatste keer was dat we in ons ouwe vertrouwde klupgebouw een feestje gingen vieren!

En dat hebben we goed gedaan, dat was niet zo heel moeilijk als je de 2 beste discjockey's hebt die er zijn! Het was super gezellig we hebben met zijn allen gedanst, gezongen, gedronken, lekkere hapjes gegeten en uiteindelijk afscheid genomen van het ouwe gebouw.

We hebben met zijn alle afgesproken dat we ons best gaan doen om in ons nieuwe kluphuis net zoveel plezier te gaan beleven als in het oude! En dat gaat zeker lukken!

xxx Jolanda.



De Verhuizing.

Niet de titel van een spannend boek maar de harde realiteit voor ons klupje. Verhuizen van ons “eigen” oude vertrouwde onderkomen op de Vliedberg waar we al zoveel jaren onze eigen gang konden gaan, naar het nieuwe, onbekende en te delen met andere verenigingen Patronaat in Nieuwkuijk.

In de weken voorafgaand aan de verhuizing werden alle items gewikt en gewogen, wat gaat wel mee, wat gaat weg en waar moeten we alles laten als we eenmaal in Nieuwkuijk aan de slag gaan. Er was al maanden intensief overleg met Berna en Mart over allerlei zaken zoals opslag, indeling, koffie en thee, etc etc. Op alle gebied hebben we daarvoor medewerking gekregen van de beheerders, medegebruikers en gemeente zodat we, toen het eenmaal zover was, toch met een gerust hart de overstap hebben gemaakt.

Op de verhuisdag zelf waren veel spullen al klaargezet door de vele vrijwilligers. Hierdoor was het slechts een kwestie van inpakken en wegwezen, opruimen in het oude gebouw en in de container kiepen en alles opnieuw inrichten en sorteren in ons nieuwe onderkomen, 't Patronaat.

Vele handen maken het werk licht dus in een poep en

een zucht waren de spullen, met een door Leo van de Lee ter beschikking gestelde bestelbus in Nieuwkuijk. Door het harde werken van Aai en Frans in de maanden vooraf was er voldoende ruimte gecreëerd om alle spullen kwijt te kunnen. Spullen die door de dames en heren vrijwilligers netjes waren verpakt in kratten en voorzien van stickers zodat het uitzoeken ook een fluitje van een cent was. Na een dag hard werken waren de meeste spullen overgebracht en konden we ons gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen. En dat is intussen gestart en vrijwel alle deelnemers hebben hun draai inmiddels weer gevonden. Het is af en toe nog even zoeken naar wat spulletjes maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat alles naar wens is verlopen, misschien zelfs beter dan verwacht. Dat hebben we te danken aan onze eigen hardwerkende vrijwilligers maar zeer zeker ook aan de welwillende medewerking en ondersteuning van bestuur en beheerders van 't Patronaat, de gemeente, sponsors in welke vorm dan ook en de medegebruikers.

Op naar een mooie nieuwe inspirerende periode voor onze stichting.



Decibellen nieuws.

We zijn na de verhuizing weer helemaal klaar voor een nieuw seizoen plezier maken met muziek, of, muziek maken met veel plezier, in ieder geval, veel gezelligheid.



Helaas hebben we na een groot aantal jaren afscheid moeten nemen van een aantal vrijwilligers bij de Decibellen maar we zijn heel blij dat we er in geslaagd zijn om geschikte vervangers te regelen. En dat ze geschikt zijn, staat na de eerste repetitie van dit seizoen op onze nieuwe locatie, direct al vast. Onze deelnemers waren vol verwachting bij deze eerste repetitie. Het is ook niet niks, een nieuwe locatie, een nieuwe dirigent, een nieuwe geluidsman, een nieuwe opstelling van het orkest en nog wat aanpassingen bij de instrumenten. En ondanks al die veranderingen of misschien wel dankzij al die veranderingen, werd er met veel animo en veel plezier muziek gemaakt. Dirigente Anja en geluidsman Anton werden door de deelnemers direct geaccepteerd en er was meteen een enthousiaste samenwerking.



Repetitie van de Decibellen 19 okt 2017

Anja was zo onder de indruk dat er maar meteen een optreden werd toegevoegd aan de agenda. Op 22 oktober spelen we op de herfstmarkt bij kwekerij Roestenburg in Nieuwkuijk. Ons eerste optreden in de nieuwe samenstelling. En op 4 november is er nog een optreden gepland in den Bosch bij “de Biechten”, dus we moeten hard gaan werken aan ons repertoire.

Op 21 september heeft Burgemeester Jan Hamming afscheid genomen van onze gemeente en als afscheidscadeau mochten de Decibellen bij de receptie aanwezig zijn. Dhr Hamming heeft onze Decibellen als een van de drie goede doelen van zijn receptie benoemd en daar hebben we weer een leuke sponsorbijdrage aan over gehouden. Namens iedereen hiervoor hartelijk dank.

Als alles dit seizoen net zo verloopt als deze eerste weken, hebben we alle vertrouwen in de toekomst en gaan we nog veel mooie muzikale momenten beleven. Gr, Lauri.



10 jaar



De Doemaarwatjes hebben de eerste repetities in het nieuwe gebouw er ook al weer op zitten. Het was wel even wennen aan de nieuwe locatie, we zijn met zijn allen het gebouw doorgelopen en hebben zodoende een indruk gekregen hoe groot het Patronaat wel is.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het toneelstuk dat we in juni 2018 op de planken gaan brengen. Alle spelers hebben er erg veel zin in en de vrijwilligers ook! Het belooft weer een stuk te worden met veel humor. Bij de repetities is al veel gelachen, Komt allen kijken!

En er is nog iets leuks te melden, in oktober bestaan de Doemaarwatjes 10 jaar!!



Gegevens Stichting EIGEN-WIJS

Adres clubgebouw:

Het Patronaat, Nieuwkuijksestraat 106, 5253AJ, Nieuwkuijk
Telefoon clubgebouw :073-5114090
(alleen bereikbaar tijdens clubavonden /clubdagen) :

E-mail: info@eigenwijsheusden.nl

Website: www.eigenwijsheusden.nl

Bank: Rabobank No.: NL75RABO 0 1496.76.107.

De stichting is sedert 27-08-2010 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50688553 bij de kamer van koophandel te 's-Hertogenbosch.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar van 2018

